

ब्रह्म रीश गेता



BRGRS

Brahma Rishi Geta Ramayan Samadaj

Yoga Shibir 2009



अनिरुद्ध पराग

Inhoudsopgave

Yoga Shibir 2009	3
Programma	4
Yoga, een kleine introductie	6
प्रार्थना	9
भोजन मन्त्र	10
Sant Sandesh — तू ब्रह्म ही का लाल है	11
Workshop — Angst	13
Workshop — Dharm Rath	14
Workshop — Swadhyay	15
Parichay Guruji	16

एको देवः सर्वभूतेषु गुढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

श्वेता ६।११

Het allerhoogste, Deva, is één. Hij omvat alle levende wezens, is alomvertegenwoordigd en vormt de ziel van elk levend wezen. Hij is de waarnemer en degene onder wiens controle en toezicht alle Karm plaatsvindt. Hij is het pure bewustzijn (chetna) die alles observeert. Hij is volledig rein en bevat geen kwaliteiten en eigenschappen (nirgun).

Shveta 6:11

Yoga Shibir 2009

Datum: 20 t/m 24 MEI 2009

Locatie: De Overleekerhoeve
Overleek 25
1141 PE Monnickendam

W: www.overleekerhoeve.nl

De Yoga Shibir is inmiddels een jaarlijks terugkomende activiteit van stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj. Deze 3^{de} Yoga Shibir wordt wederom georganiseerd met als doel het leren kennen en praktiseren van Yoga. De kennis die gegeven wordt op deze Shibir is gegeven door onze beschermheer Brahma Rishi Vishvatma Bawra dji Maharadj. Met de zegen van onze Gurudevji hopen wij dat ook deze Yoga Shibir succesvol zal verlopen.

Namens het bestuur van stg. BRGRS

Aniroedh Parag

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

गीता ४-३४

Ga naar een Tatvadarshi, een ziener, iemand die het allerhoogste kent en ervaren heeft. Begroet deze op een eerbiedige manier en wees dienstbaar en dankbaar. Stel vragen zonder enige sluwheid. De ziener zal dan advies en kennis geven over hetgeen hij al ervaren heeft.

Bhagwad Gieta 4:34

Programma

Dag 1 - 20 mei

<i>Tijden</i>	<i>Activiteiten</i>
17.00	Aankomst
18.00	Bhojan
19.00 — 19.15	Welkomstwoord
19.15 — 19.45	Parichay
19.45 — 20.45	Informatiesessie over programma & Yoga
20.45 — 21.00	Prarthna
21.00	Melk & slapen

Dag 2 t/m 4 - 21 mei t/m 23 mei

<i>Tijden</i>	<i>Activiteiten</i>
04.00	Opstaan
05.30 — 05.45	Prarthna
05.45 — 06.15	Asan
06.15 — 07.00	Pranayam
07.00 — 07.45	Dhyaan
07.45 — 08.00	Pauze
08.00 — 08.45	Alpahaar
09.00 — 10.00	Ochtendwandeling
10.00 — 12.00	Satsang
12.00 — 13.00	Rustpauze
13.00 — 14.00	Bhojan
14.00 — 17.00	Vrije tijd
18.00 — 19.00	Bhojan
19.00 — 21.15	Avondprogramma
21.15	Prarthna

Dag 5 - 24 mei

Tijden	Activiteiten
04.00	Opstaan
05.30 — 05.45	Prarthna
05.45 — 06.15	Asan
06.15 — 07.00	Pranayam
07.00 — 07.45	Dhyaan
07.45 — 08.00	Pauze
08.00 — 08.45	Alpahaar
09.00 — 10.00	Ochtendwandeling
10.00 — 12.00	Satsang
12.00 — 13.00	Rustpauze
13.00 — 14.00	Bhojan
14.00 — 15.30	Afsluiting
15.30 — 16.00	Vertrek

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोतिकिम् ।
नयनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति ॥

नीतिशास्त्र

Degene die geen eigen kennis heeft, wat kunnen de Shastra's, de heilige geschriften, voor diegene betekenen?

Degene die geen ogen heeft, wat kan een spiegel voor diegene betekenen?

Wilt men de heilige geschriften begrijpen, dan zal men Satsang nodig hebben.

Yoga, een kleine introductie

Wat is Yoga?

Yoga betekent letterlijk het bereiken van hetgeen dat nog niet bereikt is. Met andere woorden, Yoga is de weg naar hetgeen men wilt bereiken. Binnen de vedische filosofie wordt er een onderscheid gemaakt in twee hoofdwegen om zelfrealisatie, het ultieme doel, te bereiken. Deze worden *Hath Yoga* en *Raadj Yoga* genoemd. In de Bhagwad Gieta zegt Bhagwaan Shri Krishna:

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयानघ ।

ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

गीता ३।३

Oh Nishpaap (degene die volledig rein is in zijn denken, doen en spreken), in deze wereld zijn er twee soorten nishtha's (hoogste vorm van beoefening) die door mij van tevoren genoemd zijn. De beoefenaars van Saankhya doorlopen de weg van Gyaan Yoga* en de beoefenaars van Yoga doorlopen de weg van Karm Yoga#.

* Met Gyaan Yoga wordt bedoeld, de weg waarbij men de hoogmoed van handelen achterwege laat en zich volledig overgeeft aan de allerhoogste, alomvertegenwoordigde kracht . Dit wordt ook wel de weg van Sanyaas of Saankhya Yoga genoemd.

Met Karm Yoga wordt bedoeld, de weg waarbij men afstand neemt van de vruchten van en de binding met Karm. Men handelt met stabiele kennis en doet alles alleen voor het allerhoogste. Deze weg wordt ook wel Samatva Yoga en Buddhi Yoga genoemd en wordt in de Bhagwad Gieta vaak aangekaart met "Tadartham Karm" (karm voor het allerhoogste) en "Madartham Karm" (karm voor mij, Krishna).

Belangrijk is te weten dat deze wegen leiden naar hetzelfde doel en dat deze wegen onafscheidelijk zijn van elkaar. In de Bhagwad Gieta wordt de Gyaan Yoga gerelateerd aan Saankhya, met andere woorden de Raadj Yoga weg. De Karm Yoga wordt gerelateerd met Yoga en dus aan Hath Yoga. Alle vormen van Yoga die in de loop der tijd ontstaan zijn, vallen onder een van deze twee wegen. Als we kijken naar ons filosofisch stelsel (de darshan shaastra's) zien we dat de Saankhya Darshan van Rishi Kapil en de Yoga Darshan van Rishi Patanjali één paar vormen. Afzonderlijk van elkaar zijn deze twee vormen incompleet. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee wegen?

Hath yoga onderscheidt zich door het feit dat het lichaam het instrument is waarmee het doel bereikt zal worden. Karm Yoga en de Ashtanga Yoga van Rishi Patanjali zijn daarmee goede voorbeelden van Hath Yoga. Bij Karm Yoga is het de bedoeling het lichaam te gebruiken om te handelen zonder gehecht te raken aan de vruchten ervan. Bij Ashtanga Yoga geeft Rishi Patanjali aan dat Yoga het stilzetten is van de wijzigingen en fluctuaties van het denken. Door middel van het naleven van alle stappen wordt het lichaam in zo een situatie gebracht, waarbij het in samadhi kan treden én zo het denken stil kan zetten.

Bij **Raadj Yoga** draait alles om de gedachten. Het instrument waarmee het doel bereikt zal worden is de *Man*, de gedachtebundeling van de mens. In de Yoga sutra wordt er gezegd; *Dhyanam Nirvishayam Manah* – Dhyaan heeft als doel het 'leeg' maken van je Man. Gyaan Yoga en Mantra Yoga zijn goede voorbeelden van Raadj Yoga. Bij beiden wordt er, bij de een door middel van meditatie en bij de ander door middel van een Mantra, getracht de gedachten tot een nulpunt te brengen. Als dat wordt bereikt, realiseert men dat alle elementen in zichzelf voortgaan. Men ervaart dat alles 'gebeurt' en dat men niet de doener zelf is. Zo is men in staat om de hoogmoed en binding die is gerelateerd aan materie te laten gaan en op die manier zelfrealisatie te bereiken.

Omdat bij het bewandelen van beide wegen zowel het lichaam als de gedachten nodig zijn, zijn deze twee wegen onafscheidelijk van elkaar. Het enige dat verschilt is de overheersing van het instrument waarmee het doel bereikt wordt.

Guruji – Doe je Karm met Bhaawna niet met Kaamna

Elk mens heeft gevoelens. Hoe deze gevoelens geleid worden, maakt het verschil tussen verlangen (Kaamna) en devotie (Bhaawna). Als men een handeling verricht met Paramaatma als toezichhouder (sakshi), dan veranderen de gevoelens in devotie. Als men handelingen verricht met als doel het bevredigen van de verlangens van de zintuigen, dan nemen de gevoelens de vorm van verlangen aan. Daarom hebben de Rishi's van de Vaishnav Sampraday (de erfopvolging van Goswami Tulsidasji & Gurudevji) een systeem onderwezen, waarbij alle handelingen aan Bhagwaan gerelateerd zijn. Kookt men, dan kookt men voor Bhagwaan en is hetgeen wat men eet Prasaad. De boodschap van Guruji is het volgende: 'Als u Bhagwaan bij uw handelingen betreft, zullen uw verlangens nihil worden en zal uw leven op zichzelf een Puja worden.'

Guruji – Niet materie, maar je adem is Amulya

Onze adem is onze 'Amulya' bezit. Dat houdt in dat er niets waardevoller is dan onze adem. Maar hoe kunnen we dit meten? Laten we stellen dat we een uurtje aan het werk gaan en daar salaris voor krijgen. Is het mogelijk om met het verkregen salaris alle adem dat gebruikt is in dat uur terug kopen? Dit is onmogelijk. Laten we nu zelf meten in ons leven wat voor overeenkomsten we sluiten.

Waarvoor gebruiken we onze waardevolle adem? Als we bewust worden over die vraag, dan kunnen we een onderscheid maken in behoefte en verlangen. Let op; materie is er om gebruik van te maken, niet om onszelf mee te meten. Als we in staat zijn om dat onderscheid te maken, dan zullen we onze tijd besteden aan onze daadwerkelijke vooruitgang.

Guruji – Besteed je tijd goed

Vele mensen zijn er niet van bewust hoeveel handelingen er verricht worden zonder enige rede. Als er iemand op bezoek komt en men praat over koetjes en kalfjes, dan is dat Karm zonder enige toegevoegde waarde en is het zonde van de tijd en energie. Is die tijd en energie eenmaal weg, dan komt het niet meer terug. Als we kijken naar onze dagindeling, kunnen we zien hoeveel tijd we besteden aan zinnige zaken en hoeveel aan onzinnige zaken.

** Tip: maak een lijst met hoeveel tijd u besteedt aan uw dagelijkse bezigheden. Vink daarna aan wat zinnige zaken zijn en wat onder de koetjes en kalfjes valt. Zo kunt u een begin maken met het beter indelen van uw leven.*

प्रार्थना

- ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥
- ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॥
- ॐ कर्पूरगौरम् करुणावतारम् सन्सारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।
सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि ॥
- ॐ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा ।
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥
- ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥
- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।
- ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागभवेत् ॥
- ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
- ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव । यद् भद्रं तन्न आसुव ॥
- ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
- ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः ।
मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनं हरिः ॥
- ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

भोजन मन्त्र

- ॐ सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
- ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैवे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥
- ॐ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥
- ॐ पूणर्मदः पूणमिदं पूर्णात् पूणमुदच्यते ।
पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥
- ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

देव भूत्वा देवमजेत्

Om Deva te aanbidden, moet men eerst Deva worden.

Men moet eerst Devatva Bhauw en Devatva ki Pratishtha doen; dan kan men upasana doen van Devata. Want het doel is eenwording met Devata. Om dit de bereiken moet men eerst Devatva in zich hebben.

तू ब्रह्म ही का लाल है

मैं मेरेपन का स्वतंत्र अस्तित्व न होने पर भी मानव के अन्तरात्म में वह कौन सी ऐसी महान् शक्ति है, जो कि विश्व को आत्मसात् कर अनन्त होना चाहती है। आखिर यह “मैं” किससे और क्या है ? अहं का भी तो कोई आधार होगा ? इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मानव को स्वयं ही, इस अहं के मूल को ढूँढना होगा क्योंकि जब तक इसके मूल का पता न लग जाये तब तक कभी भी मानव शान्त नहीं हो सकता। यह तो निश्चय ही है कि नित्य पूर्ण रस की अभिलाषा रखने वाले का कारण अनित्य, अपूर्ण तथा नीरस नहीं हो सकता। हाय ! कितने आश्चर्य की बात है कि अमृत पुत्र जीवात्मा स्वयं दिव्य रस स्वरूप होते हुए भी प्रकृति के संसर्ग से अविद्या के वश हो, स्वयं को भूल नीरसता का अनुभव करता है और रस की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक पदार्थों की कामना कर व्यथित होता है। यह नहीं जानता कि वह कौन है। यद्यपि वेद उसे पुकार-पुकार कर कहता है कि ----

भूला हुआ निज रूप को, तू भटकता दिन रात है।
भव सिन्धु मध्य मग्न सदा, बहु भाँति गोते खात है ॥
अब जान ज्ञान स्वरूप हो, फिर भी बना क्यों बाल है।
सम्भाल अपने आप को, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥१॥

नृप तनय ज्यों शिशुकाल ते, दासी की गोदी में पला।
अज्ञान वश है मानता, सुत धाय का निज को भला ॥
है तामु भय रोता दुःखित हो, किन्तु वह नृप बाल है।
त्यों ही अविद्या वश पड़ा, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥२॥

मृगराज सावक आ पड़ा, ज्यों बकरियों के झुण्ड में।
अजपाल डर डरता सदा, जब रूप देखा कुण्ड में ॥
आ होश में गर्जन किया, बन्धन खुला तत्काल है।
त्यों कर्म बन्धन में बन्धा, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥३॥

प्यारे कठिन इतना नहीं है, समझना निज रूप को ।
हो मानते दुर्गम अमित, अवलोकि तम लघु धूप को ॥
पर ज्योति रञ्जक तुरत काटत, तिमिर तम घन जाल है ।
त्यों देख आत्म प्रकाश में, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥४ ॥

हो मुक्त जो बन्धन में हो, हो पूर्ण वह जा में कमी ।
तू पूर्ण मुक्त स्वरूप है, बनना तुम्हें क्या संयमी ॥
है तत्त्वतः कुछ भेद ना, विभु विभव भेद त्रिकाल है ।
पर ब्रह्म है न बावरे, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥५ ॥

माता पिता श्री राम हैं, स्वामी अमित ब्रह्माण्ड के ।
तेहिं भूलि भव में भटकता, आसक्त हो मल भाण्ड के ॥
ना सोच निज करनी समुझि, समरथ तात कृपालु है ।
चलु गोद प्रभु की बावरे, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥६ ॥

है भ्रम कहाँ किससे तुम्हें, बन्धन कहाँ किसका पड़ा ।
प्रतिबिम्ब का आकार क्या, हो बिम्ब जब टूटा घड़ा ॥
आनन्द अविचल रूप हो, जो काल का भी काल है ।
यह जान निश्चय मान ले, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥७ ॥

है वासना मिट्टी कर्म, कुम्भार सहकारी क्रिया ।
अन्तः अनल में तप्त करि, प्रारब्ध घट तुमको दिया ॥
दे तोड़ ले गुरु वाक्य कर, विज्ञान दण्ड कराल है ।
फिर भेद है क्या बावरे, तू ब्रह्म ही का लाल है ॥८ ॥

Workshop — Angst

Angst is een emotie die het individu in zo een situatie kan brengen dat die zijn plichten volledig vergeet. Om te begrijpen vanwaar deze emotie komt, is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

- Wat is angst?
- Waardoor ontstaat angst?
- Waarom / waarvoor heb ik angst?
- Hoe kan ik die angst verwijderen?

Let op:

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

गीता ३।३५

Het is beter om de eigen Dharm na te leven, ook al is deze kenmerkloos, dan op een goede manier de Dharm van iets of iemand anders eigen te maken. Door de eigen Dharm na te leven zal men het hoogste doel bereiken. Door de Dharm van iets of iemand anders te eigenen zal men altijd angst ervaren.

Mentale weerbaarheid

Onze gehechtheid in de wereld zorgt ervoor dat wij mentaal kwetsbaar zijn. Dit zorgt voor vele emotieontwikkelingen, waaronder rusteloosheid, teleurstellingen, etc.

Er zijn echter mogelijkheden om ons mentaal weerbaar te maken voor deze fluctuaties in de natuur. In de Veda wordt er gezegd:

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो ।

Deze Aatma kan niet krachteloos zijn en kan geen zwakte bereiken.

De grote vraag die nu beantwoord moet worden is:

Vanwaar komen de zwaktes in ons?

Workshop — Dharm Rath

In onze shashtra wordt er gezegd: यत्र धर्मं तत्र सुखं – daar waar Dharm is, daar is er vreugde. Dharm is 'de' manier om alle zwakten en bedreigingen uit de weg te ruimen. De kenmerken die nodig zijn om ons doel te bereiken, worden door Bhagwaan Shri Raam in de Ramayan uiteengezet.

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताका ॥

बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥

ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥४॥

अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥

कवच अमेद बिप्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥५॥

सखा धर्ममय अस रथ जाकेँ । जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकेँ ॥६॥

रामायण ६।८०

2 wielen =

Vlag & wimpel =

4 paarden =

Teugels =

Slimme wagenmenner =

Schild =

Zwaard =

Bijl =

Onmetelijke kracht =

Niet te overwinnen boog =

Pijlenhouder =

Pijlen =

Niet te doorboren harnas =

Workshop — Swadhyaya

Swadhyaya betekent letterlijk zelfintrospectie. In Yogadarshan & andere Shastra's wordt er verteld:

1. स्वाध्यायान्मा प्रमदः
Men zou geen luiheid moeten hebben in het doen van Swadhyaya.
2. स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः
De vrucht of het resultaat van Swadhyaya is de realisatie van de "Ishta Devata"; de hoogste goddelijke kracht in de vorm van een ideaal.
3. स्वाध्याय का आधार है सत्संग
De basis van Swadhyaya is Satsang; goed gezelschap.

Om Swadhyaya vruchtvol te maken, is het allereerst noodzakelijk om uw doel vast te stellen. Om uw doel te bereiken, kunt u uw eigen SWOT analyse maken en met die informatie uw weg en subdoelen vaststellen.

Mijn doel in het leven is: _____

Mijn SWOT analyse:

Strength – sterke punten	Weakness – zwakke punten
Opportunities – mogelijkheden/kansen	Threats – bedreigingen/blokkades

Parichay Guruji

Het is niet mogelijk om het leven en Zijn bijdrage aan de wereld van onze Param Pujya Gurudevji Brahma Rishi Vishvatma Bawraji Maharaj in woorden te beschrijven. Hij bracht in het leven van velen het licht van kennis en wijsheid en veranderde de wereld op een positieve manier. Zijn slagzin en missie "Bodh Prem Sewa" leefde Hij zelf na en Hij inspireerde anderen om hetzelfde in het leven toe te passen. Hieronder wordt in het kort geprobeerd Zijn leven te beschrijven.

P.P. Gurudevji werd geboren in het dorp Kanwal Gyanpur, Varanasi. Als jongste van vijf kinderen, kreeg Hij alle comfort en zorg die een kind kon krijgen van zijn ouders. Doch vluchtte Hij van school en genoot geen formele opleiding. Op 18 jarige leeftijd veranderde Zijn leven totaal toen Zij in aanraking kwam met Zijn Guru, Param Pujya Bhagwaan Chandra Mauli Ji Maharaj. Pujya Gurudevji gaf zich volledig over aan de lotusvoeten van Zijn Guru en werd verlicht door Zijn goddelijke aanraking. Hij herinnerde zich in één klap 26 van Zijn vorige levens. Onder de begeleiding van P.P. Bhagwaan Chandra Mauli ji verliet Hij zijn familie en vertrok naar Ayodhya, waar Hij Zijn formele inwijding kreeg in de Vaishnav Sampraday door P.P. Vaishnavacharya Shri Swami Ram Swaroop Dass Ji Maharaj. In Ayodhya hield P.P. Gurudevji zich bezig met oude systemen van educatie onder begeleiding van vele Sants.

Op 27 december 1962 bereikte P.P. Gurudevji de hogere status van Laya Yoga Samadhi in Chintpurni (H.P.). Dankzij de zegen van Zijn Guru, kreeg Hij een scherp geheugen waarmee Hij alle oude geschriften uit het hoofd kende. Hij studeerde niet alleen alle prominente religieuze geschriften van de wereld, maar ook geschiedenis, politiek, sociale wetenschappen, ethiek, psychologie en verschillende educatieve systemen in het kader van moderne wetenschappen.

Alhoewel P.P. Gurudevji het aardse leven wilde verlaten, deed Hij in opdracht van Zijn Guru toch intrede in het sociale leven, mededogend voor de mensheid die aan het lijden was door hun eigen onwetendheid en wachtend op een wijze en verstandige gids. Zo begon Gurudevji met het prediken van de Bhagwad Gieta, Ramayan, Upnishads, Sankhya, Yoga en Vedische filosofie in het kader van moderne wetenschap. Hij reisde diverse malen heel India van oost naar west en van noord naar zuid te voet .

In 1985 richtte P.P. Gurudevji een metafysisch onderzoeksinstituut (metaphysical science research institute) op in Chandigarh waar studenten van verscheidene delen van de wereld op universitaire hoogte werden onderwezen op het gebied van Yoga en Sanskriet. In de hedendaagse wereld begint Yoga een eigen plaats te krijgen en dankzij Shri Gurudevji zijn er vele geleerde Yoga leraren die de wereld kunnen voorzien van de juiste kennis.



P.P. Gurudevji heeft kennis van alle grote religies van de wereld eigen gemaakt en heeft vaker deelgenomen aan interreligieuze conferenties in verscheidene delen van de wereld. In het kader hiervan representeerde Hij India op de World Religion Conference in 1991 te Seoul, Zuid-Korea. Daarnaast gaf Hij lezingen op ca. 150 verschillende universiteiten van de wereld. Ook zijn er inmiddels meer dan 65 boeken van hem uitgegeven in het Hindi en Engels, waaronder een groot wetenschappelijk uiteenzetting van de Shrimad Bhagwad Gieta.

Wat P.P. Gurudevji onderscheidt van vele anderen is dat Zijn leringen niet gebonden zijn aan een kaste, groep, kleur, gemeenschap, geslacht of land. Hij was als persoon erg eenvoudig en toegankelijk. Hij stond open voor elk individu en behandelde een ieder met respect en liefde. Hij was in staat de vriend en tegelijkertijd de Guru te zijn van een ieder. Degenen die zich open gesteld hebben voor Zijn genade, hebben Zijn goddelijke aanwezigheid in levende lijve ervaren. **Hij was op zichzelf een eigen introductie.**

Op vrijdag 8 februari 2002 besloot P.P. Gurudevji Zijn aardse leven te verlaten en zich te verenigen met het allerhoogste door middel van Mahaa Samadhi.

Info BRGRS

Stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj

Stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj (kortweg Stg.BRGRS) is een stichting, die gebaseerd is op de fundamente van de Hindoe Dharm. De stichting heeft als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi's en als leidraad de Wedische geschriften.

Het hoofddoel van de stichting is het verspreiden van de kennis van de Ramayan en de Bhagwad Gieta. De keuze voor deze twee geschriften is om de volgende redenen gemaakt. De Ramayan leert ons hoe we een harmonieus, respectvol en tolerant leven kunnen leiden. De Bhagwad Gieta is het kroonjuweel van wijsheid voor de gehele mensheid. Om deze kennis te verbreden en een dimensie aan de kennisvergaring toe te voegen, wordt eveneens kennis uit de Wed's, Upnishad's, Puran's, etc. meegenomen.



De stichting heeft verder als nevendoelen:

- Het behartigen van belangen van godsdienstige, culturele en sociale aard.
- Het bevorderen van het welzijn binnen de samenleving met behoud van eigen identiteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Postadres:
Nevelgrijs 43
2718 NZ Zoetermeer

Website: www.brgrs.nl
E-mail: info@brgrs.nl
Telefoon: 079-3614484 / 06-20699216



क्या अन्धेरा दूर कर सकता डगर काण
जब तक दीपक स्वयम् जलता न हो।
क्या कभी कोई बनेगा पथ-प्रदर्शकण
जब स्वयम् उस राह पर चलता नही हो ॥

- ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावराजी महाराज -